

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

Όλοι μας βιώνουμε μια καθημερινότητα που ολοένα και χειροτερεύει. Το σχολείο μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο με τις «διαχρονικές» Πανελλήνιες, εξαθλιώνει τα μυαλά μας, καταπιέζει την σκέψη μας. Τα φροντιστήρια παίζουν όλο και πιο μεγάλο μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, κι όσοι δεν έχουν να πληρώσουν για αυτά πετιούνται έξω από την γενική εκπαίδευση λόγω οικονομικών κριτηρίων. Και όλα αυτά για ένα μέλλον στην ανεργία του 60%, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την φτώχεια. Την ώρα που βλέπουμε τα όνειρα μας να καταστρέφονται, η Χρυσή Αυγή παρουσιάζει τον εαυτό της ως την αντι-συστημική απάντηση και την λύση σε όλα σου τα προβλήματα.

Από τότε, όμως, η Χρυσή Αυγή αποτελεί απειλή για το σύστημα; Η κυβέρνηση και τα δικαστήρια δεν νοιάστηκαν όταν οι Χρυσασυγίτες με τα ΜΑΤ επιτίθονταν με ρόπαλα και μαχαίρια σε απεργούς και διαδηλωτές, δεν νοιάστηκαν όταν δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα και τον Λουκμάν. Αντί να χτυπήσουν «τα λαμόγια στη βουλή» (όπως έλεγαν), χτύπησαν εργάτες, συνδικαλιστές, αγωνιστές, gay και μετανάστες. Εντός της βουλής, δεν έκαναν τίποτα από το να καταθέτουν ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, αποδεικνύοντας πέραν κάθε αμφιβολίας ποιών τα συμφέροντα εκπροσωπούν.

Η Χρυσή Αυγή μας λέει πως για την κατάσταση αυτή φταίνε οι μετανάστες. Είναι, όμως, οι μετανάστες ο πραγματικός μας εχθρός; Οι μετανάστες δεν έρχονται στην Ελλάδα για να «μας πάρουν τις δουλειές», όπως λένε κάποιοι, αλλά αναγκάζονται να εγκατελείψουν την χώρα τους λόγω φτώχειας ή πολέμου. Στην Ελλάδα, βέβαια, η κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν δεν είναι πολύ καλύτερη. Πάνω από 6.000 άνθρωποι κρατούνται φυλακισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, σε απάνθρωπες συνθήκες. Από την άλλη, οι μετανάστες εργάζονται με άθλιους όρους όπως όλοι μας. Συχνά χειρότερα: ανασφάλιστοι, με χαμηλότερα μεροκάματα και κανένα εργασιακό δικαίωμα. Εχθροί μας δεν είναι οι καταπιεσμένοι του κόσμου, αλλά εκείνοι που καταπιέζουν εμάς και τους μετανάστες.

Μπορεί, όμως, το κράτος να απαντήσει στον φασισμό; Η «αντιφασιστική δράση» του κράτους δεν μπόρεσε να αποτρέψει την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Με τις συλλήψεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής η κυβέρνηση απλά προσπάθησε να διατηρήσει το προφίλ του εγγυητή της ασφάλειας και του προστάτη των νόμων. Ας μην ξεγελιόμαστε. Το σύστημα δεν πρόκειται να ξεριζώσει τους νεοναζί δολοφόνους, γιατί τους γέννησε το ίδιο, γιατί τους χρειάζεται.

Ο μόνος τρόπος για να απαντήσουμε στον φασισμό είναι μέσα από τους δικούς μας αγώνες. Ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος, ούτε θα μπει φυλακή από καμία κυβέρνηση. Μόνο ο μαχητικός και κοινωνικός αντιφασισμός θα τον τσακίσουν. Για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις, με ισότητα, ελευθερία και αλληλεγγύη για όλες και όλες!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ 16:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ



Αντιφασιστική Πρωτοβουλία
Αλίμου – Π. Φαλήρου