

ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες/μετανάστες
Σάββατο 17/10 τις ώρες 11:00-15:00 στο Π. Φάληρο:

- Πλατεία Ντάβαρη
- Τερψιθέας & Ελ. Βενιζέλου, απέναντι από τον Σκλαβενίτη

Προσωπικής υγιεινής: πάνες βρεφικές, σερβιέτες, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες/οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα κ' σαμπουάν, αντισηπτικά, χαρτί υγείας

Τρόφιμα: γάλα μακράς διάρκειας, βρεφικό γάλα, μπάρες δημητριακών, μπισκότα σκέτα (χωρίς σοκολάτα κλπ.), ξηροί καρποί (σταφίδες κλπ.), κονσέρβες μακράς διάρκειας (όχι χοιρινό), υπνόσακου/ σκιηνές, αδιάβροχα/αντιανεμικά

Υγειονομικό υλικό: παυσίπονα/αντιβιοτικά, γάζες/επίδεσμοι, αντιισταμινικές αλοιφές, ψυκτικά σε σπρέι για τραύματα

Τον τελευταίο χρόνο εκατομμύρια **άνθρωποι** έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο τους εξαναγκασμένοι να μεταναστεύσουν αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Στην Μυτιλήνη, την Κω και άλλα νησιά του Αιγαίου καταφθάνουν καθημερινά χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που βιώνουν απάνθρωπη αντιμετώπιση. Περισσότεροι από 2.600 έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους αιματοβάφοντας την Μεσόγειο. Πρόσφατα, μάλιστα, πέθαναν περίπου 40 άνθρωποι στο Φαρμακονήσι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και βρέφη. Αυτό το φαινόμενο δεν επικρατεί μόνο στην Ευρώπη: από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και την Καραϊβική ως την Μεσόγειο και Νοτιοανατολική Ασία καθημερινά χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι στο δρόμο της ελπίδας.

Οι μετανάστες βρίσκουν μπροστά τους μια Ευρώπη φρούριο, που ακόμα κι αν έχουν επιβιώσει από τις αντίξοες συνθήκες στο ταξίδι τους, κινδυνεύουν να πνιγούν από την **επιθετική στάση της Ε.Ε. που βουλιάζει τα πλοία τους**. Φθάνοντας λοιπόν στην πρώτη χώρα εισόδου αναγκάζονται από τη συνθήκη Δουβλίνου (1 και 2) και Σένγκεν να παραμείνουν σε αυτή και ύστερα το εκάστοτε κράτος τους μαντρώνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου η διαβίωση και η διαμονή τους είναι απαράδεκτη και εξευτελιστική.

Τα αίτια που προκαλούν αυτό το φαινόμενο είναι η ιμπεριαλιστική πολιτική που προέρχεται από τις ΗΠΑ, την Ρωσία, τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (μέλος των οποίων είναι και το ελληνικό κράτος). Όλοι αυτοί διεξάγουν πολέμους στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου ούτως ή άλλως προϋπήρχαν εξαθλιωμένες συνθήκες χρησιμοποιώντας το υποκριτικό «ανθρωπιστικό» προσωπείο και με πρόφαση τον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας». Ευθύνη φέρουν και τα αυταρχικά θεοκρατικά καθεστώτα (βλ. Άσσαντ στην Συρία). Ξεριζώνουν τους ανθρώπους από τους τόπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και τους αναγκάζουν να τις εγκαταλείψουν. Ταυτόχρονα κλείνουν τα σύνορα για τα μεταναστευτικά ρεύματα και νίπτουν τα χείρας τους για μια κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν. Υπό αυτή την έννοια ο διαχωρισμός σε πρόσφυγες, μετανάστες και λαθρομετανάστες είναι απάνθρωπος και υποκριτικός.

Από όλη αυτή την κατάσταση, **νούμερο 1 κερδισμένος είναι το κεφάλαιο** και οι θεσμικοί εκπρόσωποί του. Σε πρώτη φάση, οι επεμβάσεις της Δύσης έχουν καθαρά κερδοσκοπικό συμφέρον το οποίο προκύπτει από την εκμετάλλευσή πλουτοπαραγωγικών πηγών και την αξιοποίηση των πρώτων υλών στις χώρες που επεμβαίνουν με την βία. Σε δεύτερη φάση, με την άφιξη φθηνών εργατικών χεριών (των μεταναστών, οι οποίοι απελπισμένοι δουλεύουν

για μισθούς ξεφτίλας) υποτιμάται καθολικά η εργατική δύναμη όλων των εργαζομένων, ντόπιων και ξένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη **διάσπαση της εργατικής τάξης** μέσω του ρατσιστικού λόγου της ακροδεξιάς και των ΜΜΕ που παρουσιάζουν τους ξένους ως αποδιοπομπαίους τράγους, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον πραγματικό εχθρό: το κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για την ανεργία. Για τους 1,5 εκατομμύριο άνεργους και τα χιλιάδες μικρομάγαζα που έκλεισαν τα τελευταία 5 χρόνια ευθύνεται η κρίση και η χρεοκοπία του καπιταλισμού και η κατάρρευση της οικονομίας. Το μέλλον όλων μας είναι η ανεργία ανεξαρτήτως χρώματος ή καταγωγής. Τέλος, από την κατάσταση αυτή κερδίζουν κι οι **προαγωγοί-διακινητές ανθρώπινων ψυχών**, που σαν όρνεα των προσφύγων/μεταναστών, χρυσοπληρώνονται για να τους στείλουν σε ένα ταξίδι θανάτου, αδιαφορώντας για την άθλια κατάσταση των μέσων των οποίων τους παραχωρούν για τα ταξιδεύσουν.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εγκαταλείπουν τις χώρες τους από χόμπι ή για ταξίδι αναψυχής. Η ανάγκη και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να ρισκάρουν τη ζωή τους. Θέλουν να γλιτώσουν από τον πόλεμο και την καταστροφή, να καταφέρουν να βγάλουν τα προς το ζην και να στείλουν λεφτά πίσω στις οικογένειες τους.

Ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο όπου χιλιάδες διαδηλωτές είναι στο πλάι τους. Εμείς αναγνωρίζουμε τα κοινά ταξικά χαρακτηριστικά που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί όπως κι εμείς επιζητάμε μια ζωή αξιοπρέπειας. Αυτοί όπως κι εμείς είμαστε καταπιεσμένοι και εκμεταλλεζόμενοι από την άρχουσα τάξη.

Στο σημείο που βρίσκεται το σύστημα, δεν δύναται να διαχειριστεί καν την κρίση του, πόσο μάλλον τα πρωτοφανή μεταναστευτικά/προσφυγικά ρεύματα που γέννησαν οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ. **Επομένως, η λύση είναι να αγωνιστούμε από κοινού ενάντια στο υπάρχον σύστημα, οικοδομώντας μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας, χωρίς σκλάβους και αφεντικά.**

Παλεύουμε:

- Για ανοιχτά σύνορα για όλους τους εργάτες κ' τις εργάτριες του κόσμου.
- Για νομιμοποίηση όλων των μεταναστών κ' μεταναστριών. Πλήρη και ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
- Για άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους κ' όσες το επιθυμούν.
- Για κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
- Για καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους κι έξοδο από το ΝΑΤΟ.
- Ενάντια στην ΕΕ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της λιτότητας.

Αντιφασιστική Πρωτοβουλία

Αλίμου & Παλαιού Φαλήρου

apapf@riseup.net
<https://apapf.espivblogs.net>

